



Oprichtingsfoto 1945, gemaakt naast de Rk-kerk. Nadat de Harmonie uit Beneden-Leeuwen het bevrijdingsfeest op 27 mei 1945 moest opluisteren bij gebrek aan een eigen muziekkorps, sloegen enkele mannen, waaronder pastoor Dekkers en meester Soetekouw, de handen ineen en op 20 augustus 1945 was Harmonie St. Willibrord een feit. Eerste rij v.l.n.r. Kees v Oijen, Huub Berris, Sjaak vd Pol, Antoon Megens, Bert Kocken, Louis vd Pol en Jo v Haren. Tweede rij v.l.n.r. zittend: Johan v Zwam, Adriaan v Zwam, meester Jan Soetekouw (secretaris/penningmeester), pastoor Dekkers (voorzitter), Has v Emmerloot (dirigent), Jan den Bieman en F v Gelder. Derde rij v.l.n.r. Hend vd Hurk, Johan v Sommeren, Jo Zagten, Jan Kocken, Sjaak v Oijen, Martin vd Pol, Bertus Janssen, Hannes vd Hurk, Gerrit Kocken en Jan Dekkers. Vierde rij v.l.n.r. Johan v Zwam, Joh. Mooren, Gerard v Sommeren, Ben v Sommeren, Therus v Sommeren, Adriaan v Oijen, Piet v Dreumel, Frans Kocken, Johan v Emmerloot, Pietje vd Hurk en Huub v Rooij.